

**Tins, s. de [te:ns] tinzen - [zən]. Gedachte.**

Tinzen is het Friese woord voor gedachten. Gedachten die kleur geven aan het leven. Die ons laten genieten van wat is geweest en ons laten verlangen naar wat nog komt. Gedachten waar we wakker van kunnen liggen. Of waarmee we juist rustig in slaap vallen. Herinneringen die in de loop der jaren groeien, maar ook gaandeweg weer verdwijnen. Kortom, alles wat zich in ons hoofd afspeelt. Alles wat ons "echt ons" maakt. Geen naam die beter bij ons past dan TinZ.